

September 2021

Profetia - Guds språk

Om Profetians Ande, Profetians Gåva och Profettjänsten



**Örnen är den klassiska symbolen för en profet,
dvs att se som Gud ser! Se från himmelens perspektiv!**

Ämnet behandlas genom undervisning, frågor,
samtal, vittnesbörd och möjlighet till förbön.

Undervisningen här kan ses som en fortsättning på "Höra Guds röst"!

Så har du möjlighet läsa igenom "Höra Guds röst" är det nog en fördel för Dig!

Inledning	3
1. Guds hjärta!	3
1.1. Vad sker när Gud talar?	4
2. Hur talar Gud?.....	5
3. Profetia – ett sätt för Gud att tala!	6
4. Behövs profeter och Profetia idag?.....	8
5. Vilka är de profetiska gåvorna?.....	8
6. Jesu tjänster – Jesus hand	12
7. Profetia.....	14
7.1. Profetians syfte?	14
7.2. Hur når Gud individer och församlingar genom Profetia?.....	17
7.3 Smith Wigglesworth undervisning om Profetia.....	17
7.3. Profeter i Bibeln.....	19
7.4. Profetia i dag!.....	20
7.5. NABI och SEER – Två typer av PROFETER.....	20
7.6. Vem kan profetera?	21
7.7. Profetens kallelse.....	22
8. Hur upptäcker jag min gåva?.....	23
8.1. Hur får jag del av/ Tar emot Profetians gåva?.....	23
9. Hur tar man emot, tolkar och förmedlar ett budskap?	23
9.1. Hur ta emot ett budskap?.....	23
9.2. 5 andliga sinnen, liksom vi har i vår kropp	25
9.3. Hur kan man tolka en dröm eller bild man tagit emot.....	25
9.4. Hur förmedla / Dela budskapet man tagit emot?	27
9.5. Pröva budskapet och låt det beröra Dig!	28
9.6 Hur planerar vi för att höra Guds röst i våra församlingar?	29
10. Hur växer jag i min gåva?.....	29
11. Andra profetiska uttryckssätt.....	30
Litteraturförslag: (Kopiera länkarna och klistra in i din sökmotor).	34

Inledning

Jag hörde historien om Örnababyn, som föll ur boet högt uppe från en klippa, men överlevde fallet. **Örnen Eddie**, hamnade bland en grupp kycklingar, och började leva som dem. Han pickade i gräset efter mask och annat att äta. Han ägnade hela sin tid att se ner i marken för att finna något att äta. Vad han kunde finna på marken var hans liv. Faktum var han trivdes rätt bra med sina kycklingkompisar, även om han var betydligt större än dem. Han såg han var annorlunda, men visste inte riktigt vem han var!

En dag kom en man förbi och såg Eddie, han är ju en Örn sa han, han är ingen kyckling. Bonden sa han lever som en kyckling, då får han vara det! Får jag köpa honom sa främlingen, han ville befria honom, och så blev det. Vad skall du med honom till frågade bonden? Han kommer aldrig att flyga!

Jag skall ge honom möjligheten att bli den han är skapad till att vara, sa främlingen och tog med Eddie därifrån. Främlingen sa till Eddie, Du är skapad för något helt annat än att leta efter mask.

Eddie kände sig nog lite ensam, men när främlingen satt honom på en klippa, i frihet, så såg främlingen en morgon hur Eddie lyfte från klippan, högre och högre, och när han steg så hörde han ett tjut från Eddie, inte av rädsla utan mer av förtjusning. Eddie sträckte ut sina stora vingar, och kände hur vinden lyfte honom, han började bli den han var ämnad att vara!

Han insåg vem han var och sin uppgift. Han ville utforska världen. Han blev en upptäcktsresande i Guds fysiska värld!

Hur är det med dig, min vän? Upptäcker Du också Guds värld? Den värld du läser om i Apostlagärningarna? Är det en värld tänkt för Dig min vän, eller nöjer DU dig med att bara känna till om Gud? Han vill bygga en relation med dig, vill du det samma?

Vill Du kanske bli en del av den världen själv! Det är exakt vad Paulus uppmanar oss till!

1. Guds hjärta!



Hur ofta förekommer uttrycken på Jesu tjänster i Bibeln?

	GT	NT
Apostel	0	83
Profet	319	172
Evangelist	0	3
Pastor	8	1
Lärare	7	13

Profeten uttrycker det som ligger på Guds hjärta, och det återspeglas också i förekomsten av profetens tjänst i Bibeln.

Profetia innebär att vi står i kontakt med den himmelska världen.

Det sägs att hela 27% av Bibelns alla verser talar om, eller förmedlar profetia, 8.352 verser av Bibelns 31.124 verser! Lite mer än var fjärde Bibelvers. I GT hela

28,5% och NT 21,5% av verserna.¹ Så vi kan knappast uppfatta profetia som något ovanligt eller udda! Nog borde väl Guds tilltal vara viktigare för oss än vårt eget tal? Bibeln beskriver det som helt normalt för en kristen efterföljare att "höra" Guds röst.

Vittnesbördet om Jesus är Profetians Ande! (Upp. 19:10).

Profetia reflekterar Jesus och visar på Honom. **Profetia är långt mer än bara information!**

Hjärtat visar på Guds innersta, där finns längtan att kommunicera med sina andliga barn.

Profetia kan frigöra andlig kraft i personers liv. Profetia utrustar och ger energi till förändring. Den stärker och uppmuntrar Guds folk! Profetia visar väg. Profetia speglar vad som ligger på Guds hjärta! En överblick i NT visar att det handlar om Guds hjärta.

Aposteln Johannes kallar Jesus för "Ordet" Joh 1:1.! Guds Ord - Skaparordet! **Profetia ser bortom det synliga, djupt in i Guds hjärta, och väl där in i "Guds skattkammare" och framtiden.** Profetian hjälper oss se Jesus. ***Profetia kan se och avslöja gåvor och kallelser i människor.*** (1 Kor 14:1).

Sann profetia leder människor närmare Jesus. Vi finner Guds hjärta när vi är stilla och lyssnar inåt i vårt inre. Profetia är att lyssna in Guds tankar och vilja. Profetia bygger upp, inte river ner! Profetia får andligt liv att växa! ***"Så jag profeterade som jag blev uppmanad, och när jag profeterade hörde jag ljud, ett rasslande, och torra ben kom samman igen, ben till ben.*** (Hes. 37:7-10). De torra benen fick liv igen! Ordet här säger oss at hur torrt det än är, hur dött det än är, så kan "benen" få liv igen. DU blir åter fylld med liv, Hesekiel skrivet det i en profetia.

1.1. Vad sker när Gud talar?

När Gud talar sker massor.

1. Gud skapar genom sitt Ord.
2. Gud förändrar situationer, förutsättningar genom sitt ord.
3. Gud uppenbarar vem han är
4. Gud överför kunskap och visioner till Dig, som tar emot.
5. Han avslöjar sin makt
6. Han inbjuder Dig till en närmare, djupare gemenskap med honom. Ett djupare liv.
7. Han låter de sina, sina barn, få veta Guds planer.
8. Han kallar människor
9. Anden leder församlingar och individer
- 10.. Gud förlåter och upprättar människor

¹ Ernest B. Gentile, 1999, Your Sons & Daughters shall Prophecy, Chosen Boks, Grand Rapids, USA.

2. Hur talar Gud?

Kommunikation är det som för människor samman, och håller dem samman!

Jag uppfattar det är på samma sätt med relationen till / med Gud! Kan man lära känna någon utan kommunikation, och bygger inte en relation på kommunikation? Hur lär vi känna Gud? Kan vi lära känna Gud på annat sätt än att läsa Hans hälsningar och tilltal till oss, som finns nedtecknat i Bibeln? Bibeln finns till för att vi skall lära känna Gud och bygga en relation med honom, inte bara känna till att han finns.

Jesus säger att **fåren hör herdens röst**, och de som tror på Jesus är fåren och Herden är Jesus själv. Så Guds barn, de troende, kan höra Guds röst, på flera olika sätt. Vi tar upp det i kapitel 7.1.

Du, som längtar efter att leva närmare Gud själv, han säger till Dig: Se jag har låtit Dig finna en öppen dörr... Upp. 3:9. Det är min förhoppning Du skall finna dörren, och våga gå in genom den, in i Andens obegränsade värld... Gud svarar på Din längtan!

Gud talar på många sätt i dag. Hebréerbrevet 1.

Han talar **TILL DIG**, men också **IDIG**, kanske du drömmer om att han talar **GENOM DIG** också. En bra längtan, vi återkommer till den. Det är vad den här undervisningen söker ta upp. **Paulus säger vi skall sträva efter Profetians gåva.** En andlig gåva som ges till Dig genom den helige Andes vilja! Anden är den som ger gåvan, men du måste själv ta emot gåvan – i tro!

Du kan uppfatta hans tilltal på flera olika sätt. Han talar **DIREKT till dig**, men använder också andra kristna, som talar ut Guds hälsning till dig. Kanske kan vi kalla dem **GUDS SPRÅKRÖR**, en form av **INDIREKT** tilltal. De orden som delas förmedlas genom en person som först uppfattat orden och sedan förmedlar dem.

- Gud talar till de vise männen genom stjärnan.
- Gud talar genom en åsna
- Gud talar genom en brinnande buske
- Gud talar direkt hörbart via dina öron
- Gud talar i Ditt inre
- **Gud talar på många fler sätt, varav Profetia är ett av dem.**

Skriftens profetia är uppenbarelse från Gud själv i gångna tider, nedtecknat för läsare i alla tider, som har blivit vad vi brukar benämna som kanoniserad skrift! Skriften (Bibeln som är Guds ord) är den renaste och högsta formen av Profetia, inspirerad av Gud själv, genom den helige Ande. Därför skall all uttalad Profetia stämmas av mot Bibelns budskap.

Såväl 2 Petr.1:17-21 som Jesaja 28:16 talar om Guds ord som en hörnsten. Vi läser från 2 Petr. 1:18-19 att **Gud talade själv från himlen, men nu också genom sitt heliga skrivna ord.** Detta ord är ett ord för alla tider. Guds röst innebär inte alltid, kanske mer sällan, att vi hör den med våra yttre öron.

I Johannes evangelium läser vi att **JESUS ÄR ORDET!** (Joh. 1:1). Orden är inte bara tilltal utan också kraft som kan förändra Ditt liv! Gud skapar genom ORDET, både det uttalade ordet och hans son Jesus! Ordet skapar!

GUD KOMMUNICERAR! Vi ser det i 1 Mos. 1:1, men även i exempelvis Hebr. 1:2. Gud skapar genom sitt ord i skapelsens morgon, men ännu i dag, i vår tid. Vi läser i Bibeln att varje

troende/efterföljare har möjlighet att ”höra” / uppfatta Guds röst. Frågan är om vi liksom fåren hör Herdens röst? Längre fram skall vi se hur vi kan uppfatta Guds röst.

Jag uppfattar Gud talar på olika sätt till sitt folk, i sitt rike, de brukar beskrivas så här:

- **Kanoniserad skrift** (högsta nivån)
- **Profettjänsten** (en av Jesu 5 tjänstegåvor)
- **Profetians gåva** (inneboende hos bäraren) (DHAs nådegåva)
- **Profetians Ande** (enklare budskap och även kunskapens ord)



Låt den här undervisningen bli kanske dina första steg in i en djupare Gudsrelation. **Upptäcka djupet i Guds Rike!**

Att HÖRA Guds röst, via en profetia, ersätter på inget sätt Bibelordet.

Gud talar på flera sätt... Sann profetia kan inte motsäga skriften.

Gud är alltid närvarande, allvetande och har all makt:

- Vi lär oss känna igen Hans röst
- Han är närvarande genom sitt ord, men också genom den helige Ande.
- Vi lär känna han hjärta
- Vi känner Guds kärlek och hans känslvärld
- Vi kan ana djupet, bredden och höjden i Hans Rike.

Du lär dig känna igen hans röst, genom Ditt lyssnande. Lyssnandet är både inställning i ditt lyssnade (Tuning eng.), men även att höra och sedan göra det du uppfattar.

Liksom i din dator kan det komma in ”virus”, därför behöver Du pröva vad du tar emot.

Guds barn, kan ”HÖRA” Guds röst’, skriver Johannes (Joh. 10:4 m flera).

3. Profetia – ett sätt för Gud att tala!

Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall PROFETERA, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande och DE SKALL PROFETERA. Apg. 2:17-21

Det är Aposteln Petrus som citerar Joels nedtecknade profetia många århundraden tidigare. Vi kan läsa i Joel samma sak, att det skall ske i de ”yttersta tiderna”. Gåvorna kom i bruk på Pingstdagen, och skall förstärkas inför tidens slut, så uppfattar jag det. Ingen generation har tidigare varit så nära tidens slut, som vår generation.

Lägg märke till ordet SKALL - inte ”kan”, inte ”är möjligt”!

GT’s profeter hade visioner, syner, och Gud talade till dem genom drömmar och uppenbarelser. Genom Joels profetia, som infriades redan på Pingstdagen, **så breddas gruppen till Guds söner och döttrar**, dvs de som tror. Jag läser i Bibeln att löftet uppfylldes genom bön.

Enligt ett lexikon innebär profetia:

- Uttala sig genom Gudomlig inspiration
- Förutsäga händelser
- Utge, förklara händelser genom Gudomlig uppenbarelse
- Undervisa, motbevisa, förmana, trösta genom Andens inspiration.

Kanske kan vi sammanfatta det till orden: **UNDERVISA, TRÖSTA, FÖRMANA, AVSLÖJA och FÖRUTSÄGA.**

I den engelskspråkiga världen talar man om två olika sätt att tala på:

- ❖ **FORETELL** Avslöja – Förutsäga Joel 2:28 – 32
- ❖ **FORTH TELL** Förändra framtiden, och ge kraft till det Hes. 37

Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så jag får fylla den. (Ps. 81:11)

Ordet Profet förekommer 491 gånger i Bibeln, varav 172 ggr i NT.

Ordet **Profetia** över 160 gånger i gamla Testamentet. De förekommer också rätt frekvent i nya Testamentet, men jag har inte uppgifter om hur många gånger där.

Vi finner profetia i såväl Bibelns första som sista bok. Men även i varje Bibelbok däremellan!

Vi hör också Guds röst genom människor ledda av Guds Ande.

Profetia är ett verktyg som Gud frigör sitt folk genom, i syfte att bygga upp och stärka sin ”jordiska kropp” – församlingen med!

Profetia är en **UPPENBARELSEGÅVA** där Gud berättar om sina planer för sitt folk.

Profetia var så viktigt att Judarna delade in Bibeln i **Lagen, Skrifterna och Profeterna**. Men då talar vi enbart om det nedtecknade ordet. Vi kommer längre fram gå igenom profeterna, och då ser du att det fanns massor Profeter angivna i Bibeln, som inte var skriftprofeter, dvs. de har inte sina profetior nedtecknade i Bibeln.



De profetiska gåvorna rätt använda **drar människor närmare Gud,**

på samma sätt som magneten drar metaller till sig, men felaktigt använda kan de, precis som magneten, stöta bort människor. Jag talar här om såväl budskapet som framförandet!

Vi kan belysa hur profetia fungerar genom **exemplet om Elia**, i samband med konfrontationen med Baals-profeterna. Han hör ljudet av regn och sänder ut sin tjänare att se efter molnet, men tjänaren kommer tillbaka gång på gång och säger han inte ser något. Elia sänder ut tjänaren igen och igen för att se efter regnmolnet, och efter sjunde gången kommer tjänaren tillbaka och säger han ser ett moln litet som en hand långt borta i fjärran! Elia sänder då bud till kungen att det kommer ett kraftigt regn, och springer själv framför kungens hästar och vagnar. Hur hör Elia? Knappast genom sina yttre öron, mer troligt genom sin inre andliga hörsel, sin profetiska gåva. **Elia HÖR något i sitt inre, något som ingen annan hör!** Eller möjligen såg molnet i sitt inre? Hur gick det till?

Vad hör han? Suset av regn. Elia hör genom sin andliga känslighet något som ingen annan hör. Hans profetiska gåva säger honom att det tysta suset och det lilla molnet skall växa mycket snabbt, och han förstår det är bråttom nu, att undkomma det massiva regnet. Han hör genom Andens hjälp.

Sex hundra år före Kristus så profeterade Jeremia att Gud skulle etablera det nya förbundet med sitt folk. **Profetior i GT förutsäger Messias ankomst och åtskilligt om Jesu liv framöver, sedan infrias förutsägelserna i NT.**

4. Behövs profeter och Profetia idag?

Behövs verkligen Profetia i vår tid, nu när vi har Bibeln, som är fullständig, tillräcklig, utandad av Gud, kanoniserad som Guds eget ord, och den enda källan till en kristen lära?

Bibeln är komplett, och varje stavelse kan vi sätta tro till, men ändå så läser vi i Hebr. Att Gud talar till sitt folk i Dag. Jesus säger ju att fåren hör Herdens röst, och följer den! Att tacka nej till Profetia, är att stänga dörren till den helige Ande, hans hjälp och tilltal. Guds stora gåva som han givit till församlingen och sina barn!

Rätt många församlingar i vår tid har i praktiken stängt dörren för några av de 5 tjänstegåvorna, nämligen Apostlar och Profeter. Ef. Säger ju församlingen är grundad på deras undervisning!

Bibeln är Guds LOGOS, Hans allmänna ord till sitt folk, medan RHEMA är hans direkta tilltal till individer eller grupper. Ett personligt tilltal. Det senare ordet kompletterar det tidigare. Som jag tolkar ordet i Johannes 10:4 kan varje omvänd individ höra Herdens röst!

I Jesaja 29:10 läser vi att PROFETEN kallas ”ögat”! Det talar rätt tydligt om profetens roll i församlingen, att vara **församlingskroppens öga!** Utan profeten blir ju då församlingen utan andlig syn!

Du förstår säkert att den här undervisningen bara skummar lite på ytan när det gäller Profetia och Profetiska budskap!

Vi talar ofta OM GUD, medan profeten talar FRÅN GUD! Profeten är given för att utrusta församlingen – inte tala för den!

5. Vilka är de profetiska gåvorna?

Profetians gåvor, lägg märke till benämningen i **plural!** Profetians gåvor innehåller flera gåvor som liksom ingår i samma familj, men fungerar lite olika. Som en familj har de samma grund, och gåvogivare - den helige Ande. De ingår alla i de andliga gåvor som Paulus räknar upp i **1 Kor. 12:8-10.**

- ✓ Kunskapens ord
- ✓ Visdomens ord
- ✓ Profetia
- ✓ Ande bedömningens gåva

Gåvorna här brukar betecknas som **uppenbaresegåvor**, ibland benämns de som **inspirationsgåvor**, åtminstone de 3 första jag angivit ovan. Det är viktigt vi poängterar de alla är gåvor från den helige Ande i syftet att utrusta församlingen för det den möter i vår tid.

Enligt Efesiebrevet 4 så har Jesus insatt olika tjänster i församlingen, och Profeten är en av de tjänsterna. Vi återkommer till det senare och då tar vi upp skillnaderna mellan **profeten som tjänstegåva** och **profetia som Andens nådegåva**. Alla gåvor och tjänster är oss givna av nåd. Ingen kan erhålla tjänster eller gåvor på annat sätt än genom Guds nåd! Det som ingenting är utvalde Gud, så där finns en öppning för både Dig och mig!

➤ Kunskapens ord

Här menas en ”faktauppgift” om en person, plats eller händelse, som inte har sitt ursprung i mänsklig kunskap. Kan vara någons namn, yrke, födelsedag eller plats, eller någon tidigare händelse i livet, eller detaljer i någons liv. Generellt ingen direkt uppmaning, mer information, som appellerar till någon eller några närvarande. Kunskapens ord innebär ett ord som pekar ut

mottagaren av budskapet, främst för denne själv. Kan vara något som inte är allmänt känt, men heller inte avslöjar mottagaren på ett negativt sätt.

Det handlar om uppenbarelse av något tidigare okänt. Kunskapens ord **öppnar hjärtat** för att ta emot från Gud. Kunskapens ord är ofta förekommande i helande- och förbönssammanhang. Ordet som delas visar vem som är adressaten (mottagaren) för ett visst budskap. Det skapar förväntan och tro, och öppnar adressatens sinnen, för att ta emot från Gud! Det handlar här om övernaturlig kunskap, mottagen direkt från den helige Ande!

Jesus sa till **kvinnan vid Sykars brunn**: *Gå och hämta din man!* Kvinnan kände sig träffad, då hon inte hade någon man. Joh.4:16-19. Jesus hade troligen aldrig träffat kvinnan tidigare, men fick ett kunskapens ord, och delade det. Det ledde till hennes omvändelse och mångas frälsning i staden. Joh. 4:28-42. En del brukar beskriva henne som en av de första evangelisterna! Jesus kan bruka vilken troende som helst i sådana situationer.

Jag minna en ungdomskonferens för över 50 år sedan i en främmande stad, talaren delade något, och sa sedan: För att du skall veta att det gäller dig så säger jag, du och din fru hade hård ordväxling just innan mötet här. En knapp månad senare var jag hembjuden till pastorsparet, hans fru kom från min hemstad. Vi talade om ungdomskonferensen och då berättar han att budskapet var till honom, de hade grälat han och hans fru, innan han tog sig till kyrkan.

Kunskapens ord är väl den vanligaste uttrycksformen inom Profetiafamiljen. Den öppnar ofta vägen för helande, genom att låta kunskapens ord öppna för tro på helande hos den sjuke. Kanske kan man beskriva kunskapens ord som en kort profetia, det fungerar i vart fall på liknande sätt.

➤ **Visdomens ord**

Visdomens ord är en **andlig uppenbarelse om Guds vilja, plan eller syfte** i en given situation.

Ordet och syftet skiljer sig från kunskapens ord på flera sätt. Ordet är ofta en direkt uppmaning, p.g.a. profetisk insikt i en given situation. Ordet är ofta inte heller så dramatiskt som kunskapens ord, men behovet av visdomens ord kan var stort i vägval. Ordet leder oss in på Guds väg.

Vi ser ett sådant tillfälle i Apostlagärningarna kapitel 27. Det är Paulus som får ett visdomens ord i vers 10, om att inte segla med fartyget, då de skulle möta svårigheter på färden. Befälhavaren lyssnar inte till den fängslade Paulus, och fartyget seglar iväg. När fartyget är på väg gå under, så försäkrar Paulus dem att Gud skall skydda dem, om de stannar kvar på fartyget, trots stormen. Den sista delen, är en uppenbarelse som Paulus delar till de andra på båten, om Guds räddning för dem alla. Ingen skall förolyckas. Det är inte enbart information utan också **uppenbarelse om Guds plan** att rädda dem. Också uppenbarelse vad de skulle göra, för att bli räddade.

Liksom Kunskapens ord är visdomens ord rätt kortfattat, inga långa utläggningar! Visdomens ord är något som jag uppfattar vi behöver se mycket mer av i våra församlingar. Visdomens ord är ju **Guds vägledning i en valsituation**. Den vägledningen torde väga betydligt tyngre än våra egna tankar och vilja. Det är viktigt vi be Gud om vägledning innan beslut vi skall fatta.

➤ **Profetia**

I GT läser vi om massor av profeter, skriftprofeter som fått egna Bibelböcker, men även om åtskilliga muntliga profeter, vars ord inte nedtecknats.

I NT finner vi listor av andliga nådegåvor och tjänster, där PROFETIA är flitigt förekommande, **Ingen andlig gåva är nämnd så ofta som profetia i NT.**

Vi läser också i Ef. 4:11 att **församlingen är byggd på Apostlarnas och Profeternas grund**. Så både Profeten och Profetia är något betydelsefullt i Guds Rike. Tar vi bort Guds tilltal till sina barn, då blir det väl enbart en mänsklig gemenskap? *Mina får hör och känner igen herdens röst säger Jesus*. Om vi inte uppfattar Jesu röst? JA, hur skall Anden då kunna leda oss?

Vi kommer framöver koncentrera undervisningen på Profetia, hur vi tar emot, tolkar och delar vad vi tagit emot! Även hur man prövar en profetia, liksom vilka profetiska uttryckssätt vi finner i vår Bibel. Paulus skriver att Profetia avslöjar den icke troendes hjärta!

Är att HÖRA Guds röst en del i att följa Jesus? Jesus säger ju själv att fåren hör herdens röst och följer den.

NT 8 Bibelställen om andliga gåvor och tjänster							
1 Kor 12:28	Kor. 12:29-3	Kor. 12:8-1	Rom. 12: 6-8	Ef. 4:11	Petr. 4:10-11	Kor. 13:1-3	1 Kor. 14:26
Apostlaskap	Apostlaskap	Visd. Ord	Profetia	Apostlaskap	Prof tal	Tungotal	Palmer
Profetia	Profetia	Kunsk. Ord	Tjänande	Profetia	Tjänande	Profetia	Undervisning
Undervisning	Undervisning	Tro	Undervisning	Evangelist		Kunskap	Uppenbarelse
Mirakler	Mirakler	Helande	Uppmaning	Herde		Tro	Tungotal
Helande	Helande	Mirakler	Givande	Lärrare		Givmildhet	Tolkn. Av tungor
hjälp	Tungotal	Profetia	Ledarskap			Martyrdom	
Administaion	Tolkn. Av tu	Andebed. Gå	Omsorg				
Tungotal		Tungotal					
		Tolkn. Av tungor					

➤ Ande bedömningens gåva

Gåvan kallas också att ”**skilja mellan andar**”, och det kanske säger lite mer om vad det handlar om möjligen. Den här profetiska gåvan är nog ”doldisen” i vårt land, och i västvärlden.

Gåvan är en övernaturlig gåva från den helige Ande, precis som de andra profetiska gåvorna. Gåvan handlar om att **urskilja källan** till profetiskt tal, eller andra företeelser.

Vi kan skönja **4 olika källor**, och gåvan innebär att kunna skilja på källan, till budskap eller annat. Källorna kan vara:

- den helige Ande
- Människans ande.
- Änglar
- Demoner (som ju är Onda Andar)

Gåvan kan fungera på **tre olika områden**:

- ✓ Att kunna urskilja **KÄLLAN** till någonting
- ✓ Att **få kunskap** om vad som händer i den osynliga verkligheten
- ✓ Kunna urskilja saker kring människor

Man kan nog uppfatta de profetiska gåvorna som en **PROFETISK STRÖM**, som kan ses på olika sätt, eller strömmen delas upp i mindre flodfåror kanske? Jag menar en kraft när man står i kontakt med kraftkällan.

De som har gåvan att skilja mellan Andar, urskiljer främst genom sina **ANDLIGA SINNEN**.

Det kan ske på fem olika sätt, våra andliga sinnen: **Känna, se, höra, dofta, smaka!** Jag uppfattar att **KÄNNA** är det vanligaste, kanske lite luddigt beskrivet här. Men det handlar om en övernaturlig känsla!

Hur tar man emot gåvan? På samma sätt som de andra andliga gåvorna!

Vi kan finna **tre nivåer i brukande av gåvan:**

- Allmän nivå
- Urskiljning som gåva
- Urskiljning som tjänst (Den högsta nivån)

Den allmänna nivån innebär att alla kristna kan uppfatta källan bakom ett budskap eller något annat.

Varför behövs då gåvan?

- Gåvan är församlingens **RADAR!**
- Gåvan **AVSLÖJAR** fienden.
- Gåvan kan fungera i **BEFRIELSETJÄNST!**

Gåvan är underdånig bäraren.

Vi ser en hel del exempel i Bibeln:

Gåvan nämns i 1 Kor. 12:10, men i 2 Kung. 6:13-17 får Elisas tjänare se in i den osynliga verkligheten. Petrus urskiljer att Ananias och Saphira ljuger (Apg. 5:1-11). Också i Apg 16:16 och Luk.13:11 uppfattar jag gåvan är i verksamhet.

Man kan fråga sig hur visste Petrus att de ljög? Genom något av sina andliga sinnen, Andens information. Så måste det varit.

Petrus urskiljer Jesus sanna identitet (Matt. 16:17). Jesus säger att det kunde han inte uppfatta genom sina egna sinnen. Petrus fick en andlig uppenbarelse.

De som bär på gåvan kan se mycket av trasighet genom sin gåva, så det kan vara tungt att bära den.

➤ **Profetiskt tungotal**

Tungotal är ett samtal med vår Herre, med ord om vi själva inte förstår, och inte andra heller.

Tungotal brukar normalt inte räknas in bland de profetiska gåvorna, men jag vill ändå mycket kort berätta varför jag ändå skriver några rader om det här.

Vi kan finna tre typer av tungotal.

- **Tungotal som bönespråk** - riktat till Gud (vi ser det inte som profetiskt)
- **Profetiskt tungotal på främmande mänskligt språk** - Riktat till människor, som på Pingstdagen!

- **Profetiskt tungotal, på icke jordiska språk – riktat till lyssnaren**, så det tungotalet behöver tolkas! Tolkning innebär att innehållet, men inte ord för ord, ”översätts” till mänskligt begripligt språk. Därför kan tolkningen vara längre eller kortare än själva tungotalet!

6. Jesu tjänster – Jesus hand

Sonens gåvor - De fem andliga tjänsterna i Guds Rike

Sonens gåvor brukar visas som en hand, Sonens Hand. Församlingen är ju Jesu kropp. De här gåvorna brukar benämnas *tjänstegåvor*, med målet att ”*vi alla skall nå fram till enheten i tron, och kunskapen om Jesus tills vi når full mognad och är helt uppfyllda av Kristus*”.



Först talar Bibeln om **Aposteln**, som är den som tar initiativ att bryta ny mark, nya områden i Guds rike. Apostlaämbetet handlar om auktoritet och ansvar, men även om förvaltarskap. Aposteln sägs vara församlingens arkitekt. Aposteln är som tummen på handen, den enda som når alla de andra fingrarna (tjänsterna). I noten till Folkbibeln anges att Aposteln sätts först. Men i den engelska översättningen ”Life Application Bible - New International Version-NIV”, läser vi direkt i samma vers att ”Jesus gav först och främst Aposteln, sedan Profeten”. Aposteln kan nog sägas vara ryggraden, den som fogar samman alla delarna. Vi kan också läsa det Paulus skrivet, dvs. ”*för det första satt några till Apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare*”. Men inte finns väl Apostlar i vår tid? NT talar om de 12 som Apostlar. Paulus var också Apostel, sändebud. Vi kan läsa om en fjortonde Apostel också. ”*Men av de andra Apostlarna såg ingen, utom Jakob, Herrens broder*”. Paulus skriver också om Epafroditus som sin bror och medarbetare. I den grekiska grundtexten står här ordet ”*apostolos*”; alltså menade Paulus att Epafroditus var en Apostel, han också. När Paulus skriver till Korint talar han om apostelns kännetecken. Om det inte skulle finnas fler apostlar var detta ju onödig information?

Nästa ”Guds finger” som Paulus beskriver är **Profeten**. Den som pekar ut och avslöjar vad som ligger framför, men också den som talar förmaning och tröst i församlingen. Profeten är den som HÖR och SER Guds ord. Tjänsten handlar om att tala ut Guds ord, om kroppens talförmåga, men också om att höra Guds röst, och förmedla vad du hör.

Sedan kommer långfingret, eller **evangelisten**, som Paulus använder här. Det längsta av Guds fingrar, den som når längst ut. Evangelisten arbetar på olika sätt, som proklamation, omsorg eller att ta med människor in i den andliga världen. Evangelisten är den som verkligen går ”utanför lägret”! Uppgiften här är ju reproduktionsförmågan, att förmera – att reproducera.

Ringfingret, talar om trohet och enhet. Här talar då Paulus om **herden**, den som vårdar och håller samman. Herdens uppgift är ju omsorg och strävan efter enhet. Det handlar om känsloliv och trohet. Att hålla samman trots spänningar, och svårigheter, att stötta varandra i svårigheter.

Sist, i listan, har vi **läraren**, som är det minsta fingret - lillfingret. Det kanske inte drar till sig så mycket uppmärksamhet, men är ändå det som fullkomnar handen och dess uppgift.

Undervisningen skall ge stadga, vishet och balans i församlingen.

Har vi alla dessa tjänstegåvor representerade i församlingen då? Vad händer om någon eller några tjänstegåvor saknas? Saknas apostelns tjänst så blir det svårt med enheten, och saknas profeten så blir kroppen stum. Finns inte evangelisten representerad så dör församlingen ut. Saknas herden så blir det lätt stridigheter, och saknas läraren så blir församlingen lätt ”enögd” och det finns ingen balans i undervisningen.

Finns inte profeten i församlingen får vi svårt att höra Guds uppmaning till oss, och finns inte evangelistgåvan i församlingen så dör församlingen ut!

Tjänsterna skall verka till att ”vi har rätt kunskap om honom, förstår vilket HOPP han har kallat oss till, och hur stor hans MAKTT är i oss som tror”.Ef. 1.

Det handlar om Anden i och genom oss. Tjänstegåvorna är redan givna enligt Paulus, men om vi inte upptäckt dessa ännu? Församlingen bekräftar tjänstegåvorna, och ger dem därmed utrymme och auktoritet att verka. Saknar vi någon eller flera av tjänstegåvorna bör vi be Herren om att han visar gåvomottagaren och församlingen vilken/vilka han redan gett till församlingen. För inte är det väl så att vi stängt tjänstegåvorna ute ur församlingen, och därmed till stor del det övernaturliga livet? **Tjänstegåvorna gäller än i dag, det är jag övertygad om**, för inte kan väl församlingen leva utan dem? Kan en församling bara bygga på vad man själv kan åstadkomma? Vad menar Jesus med orden, ”utan mig kan ni ingenting göra”?

Varför ser vi så pass lite av aposteln och profeten i våra sammanhang? Gäller andra förutsättningar för Västeuropa, än Sydamerika, Asien och Afrika? Vi bekräftar väl sällan eller aldrig någon Apostel här, och mycket sällan några profeter. Behöver vi inte gåvorna i församlingarna, eller kräver vi att tjänsten måste vara fullständigt utvecklad först? Ställer vi inte för höga andliga krav på aposteln och profeten, om vi jämför med evangelisten, herden och läraren kanske? Kanske vi helt enkelt inte kan finna dem i vår gemenskap? Varför ber vi inte då Herren om att han ger oss dessa tjänster i sin församling, för att ”fullkomna de heliga”?

I Guds rike kan vi inte vara utan dessa tjänstegåvor som är ”Guds finger”, även i vår tid! En församling utan dessa Sonens tjänstegåvor blir svag och utan andlig skärpa! Ja, jag tror vi kan skriva ordet – **kraftlös!**

Jesus gav några som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare i församlingen! Hur identifierar vi dem och hur tar vi emot och uppmuntrar dem? De skall ju utrusta församlingen till att utföra sin tjänst! Vad händer om vi saknar dem?

I Afrika lärde jag känna flera apostlar. Visst blev jag först undrande och kanske lite mer korrekt - tveksam, mycket tveksam, men när jag lärde känna dem upptäckte jag deras tjänst. De hade en otrolig auktoritet, inte bara bland folket, jag menar andlig auktoritet. Det är åtskilliga år sedan jag mötte sådana personer här hemma, om det ens hänt, som med bara några få ord kunde förändra atmosfären, öppna människors inre, och faktiskt se igenom människor. Jag stiftade nära bekantskap med några av dem och häpnade hur de kunde se rakt i genom mig. Otroligt fascinerande. Jag såg också att ”någon” ledde dem direkt till människor, och jag förstår det var Anden själv. Sonens gåvor, är ju adresserade direkt till församlingen. Varför behöver vi Sonens gåvor? Till att utrusta de heliga att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp! Är det ett behov i våra församlingar i dag tro?

- Man brukar också benämna apostla-tjänsten som **SKELETTET**, det som ger struktur och styrka.
- Profeten brukar liknas vid **NERVSYSTEMET**, det som stimulerar kroppen till att agera, och ger inriktning.

- **REPRODUKTIONSSYSTEMET**, förmågan att föröka sig, fortplantningen, är ju Evangelistens kännetecken.
- **CIRKULATIONSSYSTEMET**, transporterar näringsämnen och syre till hela kroppen. Det är herdens uppgift.
- Slutligen har vi **MATSMÄLTNINGSSAPPARATEN**, den som föder och förbereder för tillväxt och hälsa – läraren.

7. Profetia

I gamla förbundet (GT) så fanns ett fåtal profeter. Profeten lägger grunden för församlingen, liksom Aposteln.

Man hade tre ämbeten i GT, **Kungar, Präster och så Profeterna**. Profeterna förde Guds talan, då Gud inte talade till enskilda personer på samma sätt som idag. En profet i GT hörde Guds röst och återberättade oftast ordagrant vad Gud sagt. (läs 2 Mos. 4:12, 4 Mos. 22:38 och Jer. 1:9). Profeterna profeterade helt rätt, så profetian behövde inte prövas då, men det fanns falska profeter. Ofta ”bubblade budskapet bara upp” hos profeten. Ofta beskrev profeten vems budskap han talade ut, genom orden ”**Så säger Herren!**”!



Profeten kunde erhålla budskapet oftast på två olika sätt, genom **ord för ord**, men även genom att **se en bild**, som profeten själv tolkade och beskrev.

I NT (Nya Förbundet) så gäller Profeten Joels profetia, som säger ”*Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner*” (Joel 2:38, så upprepar Petrus profetian även i Apg. 2:17).

Profetia är tillgänglig för alla på Kristus troende, den fungerar enbart genom nåd. I dess enklaste form handlar det om uppbyggelse, tröst och förmaning till församlingen. (1 Kor. 14:3). Alla budskap i nya förbundet skall däremot prövas. (1 Kor. 14:29). Paulus uppmanar dig och mig att vara ivriga att undfå profetians gåva. 1 Kor. Kap 14.

Budskapet skall i första hand prövas mot Bibelns undervisning. Profetians gåva är som nervsystemet i Kristi kropp, som för signaler från hjärnan (Kristus) till övriga delar av kroppen (församlingen). **Så Bibelns ord är överställt profetia!** Profetia är mer som ett komplement! Profetia kan ofta vara personlig, RHEMA-ord, som inte bara bygger upp, utan fastmer förändrar för hållanden.

Johannes citerar Jesu budskap sina efterföljare: *Inte längre kallar jag er tjänare, för en tjänare vet inte vad hans Herre kommer att göra, men jag kallar er vänner, för allt som jag hört från min Fader har jag låtit er veta.* (Joh. 15:15).

7.1. Profetians syfte?

Den nytestamentliga profetians syfte är att bygga upp församlingen, genom att förmedla uppmuntran, tröst och förmaning (1 Kor 14:1ff), baserat på av Anden given uppenbarelse (1 Kor 14:26, 29f).

Profetians syfte är att förmedla något från Himlen till en människa eller en grupp av människor. Citerar här några få Bibelcitat:

- ✓ ”Gå nu! Jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall säga”! 2 Mos. 4:12
- ✓ ”Vad Gud lägger i min mun, det måste jag säga..”! 4 Mos. 22:38

- ✓ ”Och Herren räckte ut sin hand, rörde vi min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun”! Jer. 1:9

Att profetera **förutsätter hög nivå av mod, tillit till Gud, kärlek och medmänsklighet**. Profetia innebär inte främst att finna information från Herren att dela, utan fastmer att känna Jesus själv (Upp. 29:18). Kristenlivet är ju en relation med Jesus (2 Kor.1:9).

Profetia innebär att genom relation med Herren få insyn i vad som ligger på hans hjärta, och så dela det.

I andra kulturer, i Asien, Sydamerika och Afrika prioriteras det utåtriktade arbetet klart mer än i vår västerländska kultur, det gäller också Profetian. I Afrika ses profetian som en kraftgåva (Power evangelism).

Är profetiska gåvan den största nådegåvan? Man kan uppfatta Paulus menar så, men jag ser nog den nådegåva som är mest behövd i situationen, som den största i olika situationer. När man möter en sjuk är det då helandets gåvor, jag menar den gåva som svarar upp emot behovet i varje enskild situation.

Jesaja talar om profeten **som någon som står på muren för att se vads som skall komma**. Jes. 62:6.

En profetisk hälsning eller ett kunskapens ord är en stark dörröppnare till slutna hjärtan, och vanligt förekommande i evangelisationsmanhang.

OLIKA NIVÅER AV PROFETISKT TJÄNANDE			
Mänskliga ord		Guds ord	
1	2	3	4
Enkel profetia	Profetisk gåva	Profetisk tjänst	Profetiskt ämbete

Marc Bickle (Pastor och Profet i USA) menar man kan beskriva Profetiskt tjänande i olika nivåer, alltifrån den enkla profetian, till Profetians gåva, Profetisk tjänst och slutligen som Profetiskt ämbete. Som du ser av bilden så är profetian en blandning av Guds ord med mänskligt ord, därför skall alla profetior prövas. Blandningen beror på profetisk mogenhetsgrad. Jag tror alla profetior har ett korn av mänskligt inbyggt i budskapet, men vartefter den profetiska mognaden ökar så växer också andelen från Gud. Du tolkar bilden ovan rätt om Du uppfattar olika blandning av profetians källa mellan Gud och Dig själv. Ju mer erfaren profet, ju större del kommer från vår Herre! **Där har Du också svaret varför alla profetior skall prövas.**

- ✓ **Enkel profetia (Profetians Ande)**

En troende får sinnesintryck från den helige Anden, Enkla profetior ges som uppbyggelse och tröst. Tillrättavisning, förmaningar och förutsägelser ges INTE i de enkla profetierna. När Guds Ande faller eller är starkt närvarande kan t.o.m. syndaren profetera. 4 Mos. 22:28-30. Prästen Simeon, i NT, var ingen profet, men välsignade barnen som bars fram i templet. Så står Maria där med Jesusbarnet och då utbrister Simeon: ”**Mina ögon har sett frälsningen**”! Han frambär ett profetiskt budskap, när profetians Ande, Guds smörjelse kom över honom! Han visste egentligen inget själv om vem barnet var! Men Anden visade honom frälsningen, dvs Messias!

Man kan nog säga att Profetians Ande smörjer människor att **tala ut tankar och ord från Gud!**

Jag uppfattar **profetians Ande** som en manifestation av Anden, på så sätt att Du kan frambara enklare profetior/Budskap.

✓ **Profetisk gåva**

En person med profetisk gåva är en person som någorlunda regelbundet får tilltal från Gud. Ofta som intryck, drömmar och syner! Tilltalen är ofta i symboler och liknelser. Personen måste då tolka bilderna, och har ibland svårt förstå vad hon/han erhållit.

✓ **Profetisk tjänst – tjänstegåva**

Förutom att personen har en profetisk gåva, så har personen blivit bekräftad och avskild för sin tjänst i sin lokala församling. Det är så jag läser hur NT undervisar oss. Personen får tilltal i symboliska former och bilder som en i ett team där urskiljning (Andebedömning) tolkas och tillämpas! Tilltalen kommer ofta, ibland varje dag. Andens frukt syns tydligt i tjänstebärarens liv. Det profetiska är en tydlig del i personens liv. Och han /hon verkar även nationellt, och möjligen internationellt.

Profetens tjänst handlar om **tre steg**:

- **Gåvan** Petrus skriver om att tjäna med gåvan (1 Petr.4:10).
- **Kallelsen** Det handlar om en kallelse från Gud, en av de 5 tjänstegåvorna.
- **Smörjelsen** Lyhördhet mot den helige Ande

Gåvan och kallelsen finns där hela tiden, (Gud tar inte tillbaka dem) men smörjelsen varierar, hur? Jag uppfattar **smörjelsen varierar** med vår relation och närhet med den helige Ande.

Gamla Testamentets profeter fick ofta utstå lidande, hot och förföljelser. Också starka påtryckningar om att ta tillbaka framförda profetior.

Profeter kan också förutsäga framtida händelser. De brukar ofta ha smörjelsen att tolka drömmar och visioner, som Daniel och Josef i GT.

På Bibelns tid hade städerna murar, med vaktorn nära muren, i syfte att kunna förutse fiender och andra hot. Den tjänsten, ingår också ofta i Profetens kallelse i vår tid.

✓ **Profetiskt ämbete**

Vi ser några tydliga exempel på profetämbetet i NT. Kanske skulle vi kunna räkna in Johannes Döparens tjänst där? Jesus säger ju ingen människa är större än Johannes Döparen, men är det då profetämbetet han värderar? Som jag ser det bör Johannes Döparen vara den störste profeten i NT, utöver Jesus själv?

En person med profetämbete, påminner en hel del om profeterna i GT, dvs. deras tal åtföljs av tecken och under. De profeterar med hög precision. Det bekräftas genom många infriade profetior. En person med profetämbete har en stark andlig vishet. Ingen profet i nya förbundet profeterar alltid korrekt, även om det är en ”äkta” profet, därav uppmaningen för lyssnaren att pröva budskapet. **Pröva och behåll det goda!** Personen med profetiskt ämbete har hela världen som sitt arbetsfält! Vår tid behöver Profetian prövas, så därför uppmanas den som delar budskap att inte använda formuleringen ”Så säger Herren”, som en fras, avsändaren av budskapet är ju det som lyssnaren skall pröva. I stället kan man säga ”Jag tror jag har ett ord från Herren”.

Bibeln är Guds ord, i nedtecknad form, och profetia den helige Andes röst genom sina barn. Profetia är inget tillägg man kan välja att ha eller utesluta. Det är ju Guds tanke och plan att sätta sin församling i stånd att kunna utföra Guds verk.

7.2. Hur når Gud individer och församlingar genom Profetia?

Profetia knyter samman tre olika RELATIONSGRUPPER,
I Ditt kristna liv.

Kristen tro handlar i stort om 3 relationer:

- till Herren
- Till andra troende (församlingen) och så
- till icke troende (mission och evangelisation).



Dimensionen UPPÅT är givetvis den viktigaste dimensionen för en kristen församling, och för Dig som individ! Där börjar allting. Symbolerna jag ritat, utgår från oss själva. Är inte Symbolen, uppåt, dvs Herren viktigast, då behöver Du börja om på nytt i ditt kristna liv. Du har missat något grundläggande!

Uppåt visar Din relation med Gud, liksom INÅT visar på relationen med Din församling, Dina trossyskon. Herren säger ”Jag är vinstocken, men ni är grenarna”! Det innebär att Du hör ihop med roten, dvs Kristus, men också med de andra grenarna, dina trossyskon. Du har trossyskon även i andra församlingar än din egen.

Herren talar om att lämna de 99 i öknen, bland skorpioner, i svår torka, och utan skydd! Varför? Jo, han vill visa hur viktigt det är att söka de som ännu är förlorade! Jag har kommit för att söka de förlorade. Det är Ditt och mitt uppdrag också!

Vad har då detta med Profetia att göra? Profetia är tilltal från Herren själv, som delas till andra trossyskon. Men det stannar inte alls där! Herren vill att alla skall bli frälsta och ta emot nåden från Herren. Genom DHA, menar Du? Ja, men troligen mer frekvent genom att du delar ord och budskap från Herren själv till de som ännu inte tror. Jesus sände ut sina lärjungar, och nu sänder Anden ut Dig att dela Guds ord, även utanför församlingens krets. Jesus sände ut sina lärjungar till platser dit han ämnade sig, läser vi. Kan det gälla även i dag? Ja, det är min övertygelse!

Så Profetians gåvor, är till för att använda även utanför församlingens samlingar. På alla platser dit budskapet om Jesus skall proklameras.

7.3 Smith Wigglesworth undervisning om Profetia

○ Profetia i form av vittnesbörd

W. citerar Uppenbarelseboken 19:10

För vittnesbördet om Jesus är Profetians Ande”! W. skriver det är samme Profetians Ande som Paulus talar om i 1 Kor. 14:1. Vad är då vittnesbördet om Jesus? Att Jesus har kraft att frälsa en människa från det onda, till ett evigt liv!

○ Andesmord Profetia

Den här andra typen av profetia ges till den som predikar genom Andens smörjelse, genom Profetisk ingivelse. Det handlar om profetisk inspiration, liksom även profetia i form av vittnesbördet. (punkt ett).

Profetisk inspiration innebär att predikanten inte förberett orden, utan de kommer via profetisk inspiration.

○ Profetia som andlig nådegåva



Bäraren använder denna gåva när Andens kraft skapar en törst för den. Gåvan finns hela tiden, men Anden manar bäraren att frambära ord och budskap. W. skriver att Jesaja hade den gåvan att profetera om Messias kommande, nästan 800 år innan det skedde. Det handlar inte om de många orden, utan mer profetisk skärpa och precision här!

Smith Wigglesworth, som föddes i Storbritannien, var en andlig gigant, som levde mellan 1859-1947, en av de verkligt stora karismatiska predikanterna, möjligen den mest citerade? Nu snart 75 år sedan han dog, men hans predikningar påverkar kraftigt även vår tid.

Hans kanske mest sålda bok, **GREATER WORKS**, som är 4 böcker i en, är en verklig pärla, för den som vill upptäcka Guds kraft i sitt eget liv! Han var "rörmokare", men hans fru Polly var lekmanpredikant, och en uppskattad sådan. Så blev hon hastigt sjuk, och han förväntades tala i hennes ställe, och så skedde i en samling, och Anden föll, och där ändrades Smith's liv dramatiskt. Han reste och förkunnade över hela världen sedan. Få har påverkat församlingar och individer så som han gjorde. Den uppdelning Smith Wigglesworth gör överensstämmer, i stort, med skissen på sid 13, men de formuleras lite olika.

*"Jag vill att du ska se att den som talar på okänd tunga upprättar sig själv eller bygger upp sig själv. Vi måste "korsfästas" innan vi kan uppliva kyrkan. Jag kan inte nog uppskatta vad jag personligen är skyldig den Helige Anden för andlig smörjelse. Jag är här framför dig som en av de största gåtorna i världen. Det fanns aldrig en svagare man på talarstolen. Språk - Inget. Oförmåga – full av det. Alla naturliga ting i mitt liv pekar precis tvärtemot att jag kan stå på estraden och predika evangeliet. **Hemligheten är att den Helige Anden kom och förde med sig denna underbara smörjelse av liv.** Jag hade läst detta Ord hela tiden så gott jag kunde, men den Helige Anden kom och tog tag i det, för den Helige Anden är andedräkten av det, och han upplyste det för mig."*

Ovan Wigglesworths förklaring till Andens kraft genom Profetia och helanden. Ovanlig förklaring, men den är över 100 år nu.

7.3. Profeter i Bibeln

Kanoniska profeter 1) 16	icke kanoniska profeter 2) 17	övriga profeter 3) 28
<p>Jesaja Jeremia Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki</p> <p>Därtill räknas Klagovisorna till de Kanoniska böckerna, men författaren är okänd.</p>	<p>Asap David Deborah Ethan Esra Heman Jakob Job Johannes Johannes Döparen Josef Miriam Mose Samuel Simeon Salomo Sakarias</p>	<p>Aron Abraham Agabus Ahijahj Amasai Anna Azariah Eliezer Elia Elisa Enok Gad Hanania Heman Hulda Iddo Jedetun</p> <p>Jehu Judas Micaiah Natan Oded Shemaiah Silas Salomon Uriah Zadok Zechariah (son till Jehoiada</p> <p>massor av ej namngivna profeter</p>

- 1) De profeter vars nedtecknade budskap är intagen i Bibeln, genom kanonisering (fastställande som Guds ord), och införda som egna Bibelböcker. Jag har listat dem i Bibelns ordning, där de större profeterna först och därefter de 12 mindre. Större profeter menas här större textomfång. De 5 som jag listar först, kallas för större profeter. Men då mäter man **textmassans längd**, inte vikten av profetens budskap!
- 2) Dessa profeter har viktiga avsnitt i Bibeln.
- 3) Dessa Profeter har ingen skriven text i Bibeln, men nämns vid namn i Bibeln, och anges som profeter där.

Utöver förteckningen anser man att Apostlarna, Paulus, och givetvis Jesus var profeter, men vi kan återfinna en hel del profeter i NT också. Av båda könen.

PROFETEN är en av **JESU TJÄNSTER**, som getts till församlingen. **Paulus anger Aposteln och Profeten främst som de som lägger församlingens grund.** Aposteln är den ende som kan nå alla de andre, om vi ser till handens funktion. Så är det nog också för ”Jesu tjänstegåvor”? Du kan läsa om profeten i Ef. 4:11, som en del i Jesus tjänster. Du läser i Efesierbrevet att det är Jesus som delar ut dessa tjänster, sedan är det församlingens ansvar att bekräfta dessa. Andens nådegåvor ges av den helige Ande till den han själv väljer!

Profettyper:

- Mose, Eli, Samuel, Debora och David var alla profeter och profetissor som ledde sina länder.
- Profeten Daniel och Josef hade nära relationer med kungen, och hade en ledarskapsgåva att stötta landets ledare.
- Profeterna Nathan och Gad tjänade Kung David.
- Profeterna Elia och Elisa stod utanför palatset men talade ut vad Gud gav dem i syfte att leda landet!
- Jona blev berömd för att vara ”**den ovillige profeten**”, att dela Guds varning till de icke troende i Nineve! En sorts Johannes Döparen i sin tid. Han talade om omvändelse.

Vi finner olika typer av profeter i både nya och gamla testamentet. Dels skriftprofeter, där vi har deras profetior bevarade i Bibeln, men vi möter fler profeter i Bibeln, men deras budskap finns inte återgivet i Bibeln, de är **INTE** vad vi brukar kalla dem **skriftprofeter**.

7.4. Profetia i dag!

Vi läser Bibeln om Samuel och **de stora profeternas generationer**, men hur fungerar Profetia i dag, i vår tid? Dåtidens profeter talade oftast direkt från Gud, det poppade liksom upp i deras inre då de kände Guds hjärta.

I dag står den profetiska gåvan till var mans förfogande, i vart fall den enkla profetian. Profeten Joels profetia är infriad i dag.

Utöver de syften som gällde i GT ser vi ofta hur **PROFETIAN fått en stor roll i evangelisationen**. Där fungerar den likt Kunskapens ord.

Jag läser också i amerikansk litteratur, att i dag tas ofta budskapet emot i form av bilder, medan på GTs tid var det oftast ett direkt tilltal som poppade upp.

Den stora skillnaden är ju givetvis att idag kan alla dela enkla profetior, mot på GTs tid var det av Gud kallade profeter som profeterade. Så profetia är idag mer allmän och tillgänglig för Guds barn.

Idag talar Gud ofta genom symboler och bilder.

7.5. NABI och SEER – Två typer av PROFETER

NABI – någon som HÖR Guds röst

Båda typerna av Profeter förekom i GT, även om nog NABI var vanligare. Ofta så deklarerade profeten vem han talade för: ”**Så säger Herren..**”



GTs profeter hade ofta också helandets gåva, men utförde även andra under och tecken, profeterna i GT hade stor andlig auktoritet i samhället. De stod ofta som rådgivare till kungar och andra högt uppsatta män. De hörde Guds ord och delade det oftast spontant. Orden liksom ”**bubblade upp**”! Profeten i GT talar ut det han hör utan tolkning, därav ”Så säger Herren”!

SEER – någon som tar emot visioner, ser bilder, tar emot drömmar



Här ser vi såväl Josef som Daniel som några exempel på Seer's. I det nya Förbundet anges Seer's vara klart vanligare. Teologer menar att då budskapen i vår tid (Nya Förbundet) inte är helt ”ren”, dvs inte utan mänsklig del i budskapet, dvs inte 100% från Herren så bör den som frambär budskapet undvika säga ”Så säger Herren”! Tvärtom kan man säga ”jag upplever ett tilltal”, eller

”Jag uppfattar Herren vill säga något i dag”!

7.6. Vem kan profetera?

En bra fråga, får man säga. Vi går då tillbaka till Joels profetia som Petrus citerar i Apg. 2.

Många menar profetians gåva dog ut i och med Bibelns kanonisering, andra i och med de 12 apostlarnas död. Vad menar då Joels profetia som Petrus citerar om att vid tidens slut skall...

Vissa menar dock att profetians gåva finns i vår tid, men kan bara brukas av män! Då har man läst Joels profetia väldigt slarvigt, där anges ju både **era döttrar och söner, ingen skillnad** vad jag kan utläsa! Guds ord fråntar aldrig möjligheten för kvinnor att profetera, vad jag kan finna, däremot ser vi att kulturen var att kvinnor inte hade samma möjligheter som männen i den judiska församlingen. Så det var inga andliga hinder, mer kulturella på den tiden. **Så Guds löfte via Joels nertecknade ord gäller, såväl kvinnor som män. Här är inte man eller kvinna, slav eller fri!** Gal.3:28.

Män och kvinnor kan profetera, Paulus säger ju att vi skall sträva efter Profetians gåva, utan könsuppdelning! Han uppmanar ju **alla troende** att söka profetians gåva. 1 Kor. 14:1.

Vi kan läsa om fler än ett halvdussin kvinnliga profeter i NT. Paulus uppmanar **ALLA** kristna att söka profetians gåvor. Visst kan vi läsa om att Paulus bad kvinnorna vara tysta i kyrkan, men då samlades männen i kyrksalen och kvinnorna i ett sidorum, och kunde ofta ha svårt uppfatta vad som sades i stora kyrksalen. Det var då Paulus uppmanade kvinnorna vara tysta och vänta tills efter samlingen och då fråga sina män. Det var ett kulturellt problem, inte andligt! Han ville undvika att kvinnorna avbröt vad som förekom i kyrksalen, genom sina frågor.

T.o.m. barn kan profetera! Troligen menar Paulus att alla kan fungera i **den enkla profetian** i form av ord till **uppbyggelse, uppmuntran och tröst**. 1 Kor. 14:3. Paulus instruerade Korinterna att profetera en i taget, Den enklare profetian är till för att bygga upp församlingen.

Vi läser redan i 4 Moseboken 11:26-29, att **Gud vill att alla är profeter**, och att Gud skall låta sin Ande ”sätta sig på dem”.

I NT kan vi finna exempel så att de som profeterade inte var skolade, inte erfarna, utan fastmer **tillgängliga** att dela Guds profetia. 1 Kor. 14:31. **Tillgänglighet är viktigare än erfarenhet!?**

Apostlagärningarna visar hur vanliga troende, genom handpåläggning och överförande/ fördelning av gåvan började profetera. (Impartation på engelska)! På samma sätt fick Mose bror, Aron, del av Profetians Ande och kunde bli Guds språkrör. På samma sätt erfor 70 äldste

profetians Ande i sina liv. 4 Mos. 11:25. Herren kom ner i ett moln och tog den Ande som var i Mose och fördelade på de 70 äldste där. De började profetera, då de var öppna för att ta emot ordet från Gud. **De var i rätt tid, rätt plats och villiga, att bistå sin ledare.**

Så låt kvinnorna PROFETERA, PREDIKA, UNDERVISA, BOTA SJUKA, och EVANGELISERA, på samma sätt som männen! Kvinnor och män är lite olika, viket närmast ger ett behov av att båda könen tjänar i sina gåvor. Joel skriver ju att **våra döttrar och söner** skall profetera (Joel 2:28). De beskrivs på samma likställda nivå. Vi tänker kanske främst på vuxna kvinnor och män, men ordet i Joel talar faktiskt om söner och döttrar, utan angivande av ålder eller mogenhet. **Profetians gåva får man inte p.g.a. mogenhet eller goda gärningar, utan av NÅD! Enbart av nåd! Det är en nådegåva!**

7.7. Profetens kallelse

Samuel var inte gammal då Gud kallade honom. *Jag skall utgjuta min Ande över allt kött*, då är ju inte barnen undantagna!

Profet blir man kallad till, man kan inte bara besluta sig för att bli det. Vi läser att Jesus själv satt några till Profeter. Så det är inte någon belöning eller markering för varken vem man är eller vad man gör. Ser vi i Bibeln kan vi finna några olika vägar för kallelsen, den kan komma i alla åldrar. Samuel kallades som ung, Jeremia redan i moderlivet, men kan också komma i hög ålder som Aron, Moses äldre bror. Jag ser av vilka Gud kallat att han inte tar hänsyn till kön, bakgrund, ålder eller personens status i samhället.

Visst finner vi häftiga berättelser när Gud kallar profeterna i GT, som Jesaja med flera. Kallelsen av Samuel som ung visar på att han kallar den som inget är, i människors ögon.

Det man undrar är nog hur det började för profeterna? Bibelordet i Hesekiel ger ett bra svar.

”Du kommer höra ett budskap från min mun, och dela det vidare som en varning från mig”
Hes. 33:7

Sakarja skriver om den ringa begynnelsen. ***”Förakta inte den enkla begynnelsens dag”*** Sak.4:10.

Profeter kan kallas på **många olika sätt**. Herren väljer vem han vill ha i sin tjänst. Vissa utvaldes redan i moderlivet (**Jeremia**).

Jesaja såg Herren sitta på en hög tron i Jesaja kap. 6, och kallades där till profettjänst, men jag tror vi kan läsa att han redan fungerade i Profetisk gåva innan Tron-rums erfarenheten. Jesajas kallelse är en riktigt mäktig händelse, så läs gärna om den.

Amos var en vanlig man, som Herren kallade. Han var en affärsman när Herren kallade honom. Att bli en profet var fjärran i Amos tankevärld, men hade ingen teologisk bakgrund, ingen profetträning, ingen nära kontakt med någon annan profet heller.

Mose såg en brinnande buske och hörde någon tala från busken. Han blev den store ledaren men även en profet! **En av de största profeterna!** Många menar Mose var den största profeten, själv uppskattar jag Jesaja för formuleringarna som går till hjärtat och Elia- eldsprofeten. Men ingen hade troligen daglig kontakt med Herren som Mose!?

Så Herren kallar profeter oftast genom sitt tilltal, men det kan ske på flera sätt.

8. Hur upptäcker jag min gåva?

Jag skulle vilja säga att normalt börjar Du ”ana en gåva”, och då får Du försiktigt pröva om det är så. Märker du att det kan vara så, så kommer gåvan att växa i dig, när du börjar använda den. **Träning innebär att gåvan växer!**

8.1. Hur får jag del av/ Tar emot Profetians gåva?

Vi kan läsa i exempelvis Apostlagärningarna hur de fick del av Andens Gåvor där. Vi läser att **man lade händerna på dem och bad om Andens närvaro och att de man bad för skulle fyllas av helig Ande och Andens kraft och gåvor**. Jag tror att längtan öppnar dörren för det hela, så var det för mig i alla fall. Vi ser i Apg. Och jag har sett det i Afrika och Brasilien, men även i Sverige att vi lägger händerna på dem och delar det vi själva tagit emot. När jag var med som förebedjare i den amerikanska gruppen i Brasilien, undervisade ledaren Randy Clark lite annorlunda. Det är den helige Ande som skall röra och beröra människor inte du! Men du behöver vara beredd att ta emot om människor faller, eller ha någon bakom dem. Jag ser inte motsatsförhållande direkt, men visst är det DHA om skall röra vid dem! De är ju han (DHA) som delar ut andliga gåvor, inte Du!

Randy Clark talade om IMPARTATION (överföra / dela / tradera) den andliga gåva han hade till andra, genom handpåläggning, som ett slags andligt kraftnät. Det hände flera gånger, och ofta så föll jag, pga kraften. Vi vet många söker effekten av att falla, men jag uppfattar inte att falla som det stora, utan att vare sig jag står eller faller, är **kraftöverföringen** det stora.

Men vi kan läsa om **hur Elisa ”fick profetens mantel” över sig**. Han var profeten Elia´s hjälpare, eller lärning, kan vi nog säga. När han insåg tiden för Elia började lida mot sitt slut, så bad han Elia om en ”**dubbel arvslott**”. Men Elia ställde vissa krav, eller om det kanske var Gud bakom dem? Han måste SE när Elia far upp i rymden! Han visste inte när det skulle ske, så han behövde följa Elia hela tiden, vara nära denne. Om så skedde skulle han få vad han begärt! Så skede också, han tog upp Elias mantel som lämnats kvar på marken. **Vi kan läsa att Elisa utförde fler under än Elia, faktiskt exakt dubbelt så många som Elia**, kan vi läsa om i vår Bibel. Kanske inte andlig kraft skall mätas så, men Elisa bad om en dubbel arvslott (dubbel kraft nivå) av kraft uppfattar jag det som! Så Elisa kom i sin profettjänst omgående!

Uppmaningen Elisa fick var att leva nära Elia, uppfattar jag som en tydlig uppmaning till oss att leva NÄRA HERREN för att kunna bli kallad som Profet! EN NYCKEL!

Men vi förstår nog att de tecken och under som återges i GT bara är axplock!

På GTs tidsperiod träffar vi på skriftprofeter, muntliga profeter, men det finns fler som inte är omnämnda i Bibeln.

Hur gör vi när vi söker Profetians gåva? Dels förbön med handpåläggning, dels ”Impartation” / Överföring, men vi bör självklart be om gåvan själva också och öppna våra inre sinnen. Leva nära Herren, och lära sig känna igen Herrens röst!

I GT fanns PROFETSKOLOR, typ en grupp efterföljare som lede tillsammans med profeten, de såg, de hörde, de iakttog, och de prövade själva dela Profetiska ord.

9. Hur tar man emot, tolkar och förmedlar ett budskap?

9.1. Hur ta emot ett budskap?

Att upptäcka en andlig gåva innebär att DU behöver pröva gåvan rent praktiskt, kanske i mindre sammanhang till att börja med.

Vi kan erfara ett ord eller budskap från Herren på ett flertal sätt. Vi kan skilja på olika ”nivåer” av stimuli och jag börjar med de vanligaste.

INTRYCK (lägre nivå):

- Den allra vanligaste är tilltal som TANKAR FRÅN GUD”, som vi ofta själva får sätta ord på. 1 Kung. 19:12 beskriver det som ”en svag susning”!
Profetiska intryck från Gud fungerar på det sättet. Han planterar tankar, känslor etc, i oss, så vi tänker de tankar han vill vi skall göra. I Joh. 10 talar Jesus om sig själv som den gode herden, där fåren känner igen herdens röst och följer honom. Vad vi behöver göra är att lära känna igen herdens röst, och så följa vad vi hör. Visst kan det vara svårt skilja dessa tankar som planterats i oss, från de som har ursprung från oss själva. Kanske man kan uttrycka det man tagit emot, att det skett via en känsla, eller intuition också. Apg. 27:10, Apg 8;23 m.fl.
- Vi kan se med ”hjärtats ögon”! **Vi ser i vårt inre**, med våra inre ögon, som Ef. kap1 talar om. Du ser helt enkelt bilder, eller händelser i ditt inre. Bilderna kan ofta förmedlas till dig genom symbolspråk. Ibland kan bilderna verka väldigt triviala. Bilderna behöver ofta tolkas innan de delas. De brukar ofta benämnas ”mentala bilder”! Genom att Du ser med dina andliga ögon, ser inte de andra samma sak som Du. Givetvis kan Gud ge flera personer sammabild!
- **Drömmar.** En dröm kan vara en serie av bilder, som framträder när du sover. Det är nog viktigt här påpeka att alla drömmar inte är från Gud själv, men några få. Profetiska drömmar kan ha olika tydlighet i själva budskapet. De som ha erfarenhet av detta säger det är ingen tvekan att drömmen var från Gud. Tänk på Josefs drömmar, som retade sina bröder, då det framställdes att lillpojken var förmer än sina mogna bröder. Josef var lite väl omogen när han delade drömmen i hemmet. Bröderna blev klart förargade! Men även om drömmen lät som en liten pojkes storhetsdrömmar så blev den verklighet! Vi läser att gamla män skall ha drömmar, men jag tror det gäller oavsett kön och ålder.
Vi kan finna många exempel i Bibeln på profetiska drömmar. 1 Mos.28:11-15; 37:5-7; Dan.7:1, Dom. 7:13, Matt.1:20-21.Apg 27:23-24, m. flera.

För mer information här, ta del av undervisningen i ”Höra Guds röst” där jag delar betydligt mer om det här steget, än här.

TYDLIGA BUDSKAP - Högre nivå:

Bibeln uppmanar oss till att söka GÅVAN, inte andliga upplevelser (1 Kor. 14:1).

- **Öppna syner.** Vi tar exemplet med Kornelius från Apg.10:3.
En dag omkring nionde timmen **såg han tydligt i en syn**, hur en Guds ängel kom in till honom och sade: ”Kornelius”! Du kan läsa vad som sades själv.
En öppen syn kan nog beskrivas att du ser något, liksom på din inre ”bioduk”, det upplevs som mycket verkligt. Läs också 2 Kor. 12:1.
En del menar de kommer oftast när Du ber eller ber och fastar.

- **Hänryckning / Trans!** Hur kan man förklara det? Kanske som att drömma fast man är vaken? Vi läser om att såväl Petrus som Paulus kom i ”hänryckning” och Petrus såg en linneduk med alla slags djur Apg. 10, medan Paulus blev uppryckt ända till tredje himlen (vilket vi inte vet vad det faktiskt innebär) (2 Kor.12.1-4).
- **Guds hörbara röst.** Innebär att höra Gud tala genom dina fysiska öron.
- **Möten med änglar.** Ängeln Gabriel visade sig för Sakarias. Luk. 1:11.
- **Möten med Jesus.** Människor som på samma sätt som andra mötte änglar, har de mött Jesus efter hans himmelfärd.

Det skulle finnas mer att säga här, men min erfarenhet och kunskap räcker inte till riktigt, och vi hinner bara skumma lite på ytan de här kvällarna.

9.2. 5 andliga sinnen, liksom vi har i vår kropp

hur vi Stimuleras och hur vi kan ta emot det		
ANDEN Rom. 8:16, Ordspr. 20:27	SJÄLEN sinne, vilja o känslor	KROPPEN Människans yttre
1) KÄNNA →	ARGUMENT ←	KÄNNA
2) SE →	ANALYS ←	SE
3) HÖRA →	UNDERSÖKA ←	HÖRA
SMAKA →	HANDLA ←	SMAKA
LUKTA →	KÄNSLOR ←	LUKTA
1) Bunden i Anden Anden bedrövad bitterhet frid kraft		
2) Bilder, trance, visioner, utom kroppen erfarenhet, se i Anden		
3) Ord, tankar, ljud, inre hörsel, ljud och dån		

Stimuli som vi tar emot via Anden och Kroppen hanteras i själen, de påverkar och styr vilja våra känslor och våra handlingar.

9.3. Hur kan man tolka en dröm eller bild man tagit emot

Jag kan se flera steg i processen: **UPPENBARELSE, TOLKNING, TILLÄMPNING och DELANDE av Budskapet**. Alla dessa steg försiggår inom och genom den som tagit emot ordet eller bilden.

Men det finns två steg ytterligare, som hanteras av den, eller de, som budskapet är adresserat till: **PRÖVA tilltalet, och så mottagarens RESPONS givetvis.**

Tar man emot ett budskap via en vision, bild eller dröm, behöver budskapet tolkas. Det behöver ske **INNAN** man delar vad man tagit emot.

✓ **Uppenbarelse** (Revelation)

Det Du tar emot (ser, hör känner, drömmer etc.) kallar vi Uppenbarelse (på engelska = Revelation). **Den helige Ande uppenbarar något för dig genom att låta dig se något, eller uppleva något!**

Stegen i att du uppfattar något från Herren:

- Stilla ditt inre
- Lyssna
- Höra
- Ta in/ Registrera vad Du hör
- Spara vad du hör i ditt hjärta (liksom Maria)
- Förstå vad Du tar emot
- Följa vad Du tar emot
- Dela vad Du tagit emot

Då är vi redan inne på nästa steg i att toka, och dela en profetia.

Kanske det ”bara” kommer ett ord, eller en mening i ditt inre.

Vi tar ett exempel här:

När Du ber ser du inom dig en bild, en kruka formas!

Vad innebär då det?

Man ber DHA om hjälp att tolka bilden. Ställer frågor till sig själv och DHA.

✓ **Tolkningen** (Interpretation)

- 1) Vad händer i bilden? Något håller på att skapas, men det är inte klart ännu! Det pågår...
- 2) Vilka personer finns med? Är det jag själv, eller någon annan med?
- 3) Vad föreställer bilden? Vem eller vad är krukans?
- 4) Vad skall det bli?
- 5) Vem skapar?
- 6) Du ser någon arbetar med någon/något? Vem?
- 7) Har krukans skadats, eller formas den för nya och kanske större uppgifter?
- 8) Låter krukans sig formas?
- 9) Är bilden svart/vit eller i färg? (Svart/vit tolkas ofta som ett negativt budskap.)
- 10) Hur reagerar Du när du ser bilden, hör orden...



11) Vad vill bilden du tagit emot, eller som dyker upp i ditt inre, säga den som det är avsett för? Uppmaning, löfte, förutsägelse eller kanske bara uppmuntran!

Du bearbetar frågorna under bön, och ber DHA hjälpa och visa dig!

9.4. Hur förmedla / Dela budskapet man tagit emot?

✓ **Tillämpning** (Application)

När Du ser en bild eller liknande, så måste ju budskapet omformas till ord. Nu är Du framme vid det steget. Kan kännas självklart, men ofta är det inte så! **Tänk på att Du är ingen domare**, så det Gud vill säga någon eller flera är troligen inom spannet, **UPPMUNTRAN, TRÖST eller att BYGGA UPP.**

Det du delar skulle kunna var kort:

”Herren är här och han vill forma dig för nya uppgifter i sitt Rike! På samma sätt som krukmakaren formade om kärlet, så som han ville det skulle vara. Var inte rädd, ty Du är i Mästarens händer när han omformar Dig!”

Ofta frestas man lägga till saker själv, något man inte tagit emot, men låt dig inte frestas till det. Även om budskapet är både otydligt och kanske också ofullständigt, så framför bara vad Du tagit emot!

Guds tal kan nog jämföras med radiovågor, det handlar om att kunna ta in dem!” Vi vet man måste ha rätt våglängd. **Att HÖRA handlar om inställning, koncentration (Tuning).**

Du kan bara dela vad du tagit emot, inte vad du tror eller vill framföra. Om du går bortom vad du tagit emot är det inte längre Guds oförfalskade tilltal. Gud ångrar aldrig sin nådegåva som han givit till Dig, men smörjelsen över ditt liv kan upphöra.

Att manipulera ett profetiskt budskap, oavsett skälen, är emot ”Guds vilja!”

✓ **Framförande av budskapet**

När du delar vad du fått, så gör det med **din vanliga röst, skrik inte!** Använd **vardagliga ord**, det är ju du som framför budskapet! **Var Dig själv**, men lita på att DHA är med Dig.

Undvik tala forcerat, och repetera inte orden. Låt ditt framförande bli en del av atmosfären. Veckla inte in dig, och tala inte i vrede eller i anklagelser. Om du är novis, så låt andra framföra sitt budskap före Dig. Var villig att låta Dina ord prövas.

Ett budskap kan framföras till en grupp, ex.vis en församling, men lika gärna direkt till en enskild person, vilket inte bara kräver ett budskap utan att man också fått klarhet till vem det riktar sig.

Ofta slutar profetian / budskapet här, men **minst två steg åter ännu.** Utan de två stegen, når inte budskapet sitt mål, till vilket det var utsänt!

9.5. Pröva budskapet och låt det beröra Dig!

- ✓ **Profetian skall provas!** Varför? För att budskapet kan ha olika källor. Det är INTE den som framför budskapet som skall provas utan **själva budskapet!** Det är viktigt vi förstår det!

Hur kan jag då testa ett ord om det är från Herren?

Några nycklar till Din hjälp!

De kan användas både när du hör en profetia, eller själv tar emot ett ord från Gud.

- Överensstämmer budskapet du tagit emot med skriftens ord? (2 Tim. 3:16).
- Ärar budskapet Gud?
- Bygger det upp mottagaren, ger denne uppmuntran eller tröst (1. Kor. 14:3).
- Stämmer det överens med tidigare mottagna uppenbarelser/budskap?
- Är ordet grundat i kärlek och sprider kärlek?



Ord du tar emot, och ord som du hör profeteras skall provas. Oavsett vem som än framför dem!

En annan tolkning är "de tre ljusen":

- Ordet, d.v.s. det skrivna ordet
- Anden, upplyser oss... leder oss, men också hindrar oss...!
- Omständigheterna. När omständigheterna förändras och stämmer överens med de andra två ljusen, då har vi anledning tro att Gud öppnat en dörr.

Om inte den Helige Anden upplyser oss, då förblir de skrivna orden, döda bokstäver. Anden ger liv!

Att lyssna till Guds tilltal gör inte vår egen beslutsprocess överflödig, vi måste själva ta ansvar för våra beslut!

- ✓ **Respons!** Mottagarens respons är vad det handlar om! Man kan nog säga att **utan mottagarrespons så är ju budskapet bara en liten vindfläkt**, som inte förändrar något! Budskapet har ju ett SYFTE!
- ✓ Syftet är ju att motivera, entusiasmera, förändra, stärka mottagaren. Kanske "varna" skulle var med här också?

Först nära alla steg hanterats har Budskapet nått sitt syfte och ändamål!

➤ Ogräset och vetet växer tillsammans.

Jesus själv varnade sina lärjungar att det som växte i sädesfältet var såväl det goda vetet, men där växte också ogräset. Vetet och ogräset växte alltså i samma åker. Drog man upp ogräset kunde det goda vetet följa med, så man måste vara noga med vad man tar från jorden. **Det ser jag som en tydlig bild av varför vi måste pröva profetiska budskap.**

Vi behöver förstå att det i profetiska budskap vi hör, finns såväl Guds egna oförfälskade ord, men även människotankar. Det är viktigt vi förstår det är BUDSKAPET vi skall utvärdera, inte budbäraren!

9.6 Hur planerar vi för att höra Guds röst i våra församlingar?

Paulus ger en hel del information och råd till församlingen i Korint främst. Den gäller givetvis också i vårtid och i våra församlingar. Du finner råden främst i 1 Kor 14 men även på andra håll.

Profetia måste alltid vara en del i Guds nåd! Jag såg 10 råd som jag vill återge här:

1. Profetia är en del i Guds kärlek till sina barn. **Profetera alltid i riktning med människors potential och inte deras problem.**
2. Isolera inte profeten, utan se till de arbetar i team. En grupp profeter som prövar ...
3. Profetia är något normalt, så dramatisera varken profeten eller förekomsten.
4. Tillåt aldrig människor lovsjunga/hylla profeten.
5. Tillåt aldrig Profetior i strid mot Bibelns ord.
6. Varje profetia skall prövas. ”Tillrättavisa ” i kärlek, kväv inte Guds redskap!
7. Profetia skall ges i rätt tid, och på rätt sätt.
8. Spela gärna in profetia, för prövningen, men framför allt till styrka för den profetian var avsedd till.
9. Profetera utifrån tro, inte utifrån känslor
10. Var känslig mot Gud, men också mot hans folk. Be om lov att lägga handen på någon, och placera handen på en lämplig plats.
Om Du profeterar tillrättavisning, bör det ske enskilt direkt till personen.

10. Hur växer jag i min gåva?

Vi bukar ofta säga att **ANDLIGA GÅVOR TAR DU EMOT**, medan **ANDLIDG FRUKT VÄXER FRAM ÖVER TID**, ofta åtskilliga år. Man markerar en skillnad, menar man. Men som jag ser det är knappast någon **ANDLIG GÅVA** som är fullt utvecklad direkt när man tar emot den! Min begränsade erfarenhet är att **ALLA ANDLIGA GÅVOR** behöver utvecklas/växa, och jag listar nedan hur jag uppfattar det går till.

Vi kan finna några **NYCKLAR** till att växa:

➤ **HUNGER**

Hunger och törst för dig framåt i Guds rike. Bibeln anger ofta Längtan, hunger och törst som motiv för att lära känna Guds Rike och hans verktyg bättre.

Paulus uppmanar oss att söka Profetians gåva.

Vi lever i en värld som är **BLIND** för andliga gåvor. Inte ens i våra församlingar kan vi klart se att Jesu ord är sanna ”**All auktoritet har blivit given till mig**”!

➤ **TRO**

Tro kommer av att **HÖRA** Guds ord. Tro är en viktig **NYCKEL** i Guds Rike.

På vardaglig svenska säger vi att vi måste **LITA PÅ GUD**!

Läs Hebréerbrevet kapitel 11 om vad Trons kvinnor och män kunde uträtta. Våga låta Herren styra Dig på samma sätt.

- **GRÄVA I ORDET**
Låta Ordet få upplysa dig, och leda dig.
- **LEV I NÄRA GEMENSKAP MED DEN HELIGE ANDE**
Lär Dig känna igen rösten när Anden talar, och lär Dig vad som finns i Gudomen, och hans hjärta för sina barn.
- **ANDLIGA ÖVNINGAR**
Har avser vi BÖN, FASTA, BIBELLÄSNING OCH MEDITATION.
Men också **Tungotal** att uppbygga sig själv. **Lovsjunga Herren och våga gå ut på Herrens löften.**
- **ANVÄND DEN GÅVA DU HAR**
Hur blir en idrottsman bättre på att hoppa eller springa? Du tränar och praktiserar den gåva du har, så kommer den att förbättras eller växa!

Låt dig inte missuppfatta situationen och tro Du är Centrum, utan närma Dig Herren som är den som ger liv! **Din andliga styrka är beroende av hur nära Honom DU lever!**

11. Andra profetiska uttryckssätt

Även om vi vanligen uppfattar profetiskt agerande som framförande av muntliga budskap, så kan vi läsa i Bibeln om flera andra sätt. Vi går igenom dem lite kort.

✓ Profetisk predikan/ Undervisning

Predikanten förbereder sig för vad denne skall framföra. Förhoppningsvis börjar processen med att fråga DHA om budskapet som skall framföras. Predikan behöver inte innehålla profetiska budskap, men kan göra det. Predikanten betraktas därför inte som profet. ”Andesmord” predikan borde ju vara det vanligen förekommande!

I samband med profetisk predikan förekommer oftast spontan undervisning utan koncept, det är ju Anden som leder orden. Predikanten uttalar det som läggs i dennes mun. Den profetiska dimensionen här bygger på nåd, tillit, och Andens spontana flöde genom predikanten!

Läs Rom. 15:19 och 1 Petr. Brev 4:11 som exempel.

Att predikanten är inspirerad att tala är något annat än att profetians gåva flödar i profetisk uppenbarelse i predikan.

All förbön börjar med att DU tyst, eller högt om det är lämpligare, ber HDA leda Dig i förbönen, och ge Dig uppenbarelse om vad du egentligen skall be för!

Jag uppfattar det är viktigt DU arbetar tillsammans med DHA, inte ensam.

✓ Profetisk förbön

Profetisk förbön är vanligt. Jag skulle vilja förklara det så att **när man inte vet vad man skall be för, vilket inte är ovanligt, då visar och leder Anden dig så att du får information eller uppenbarelse, kanske bara en känsla vad du egentligen skall be för.**

I helandesammanhang, är det viktigt fråga DHA vad man skall be för. Sjukdomen kan ha speciella orsaker, som t.o.m. den sjuke inte har helt klart för sig. Många sjukdomar har ju psykosomatiska orsaker.

Profetisk förbön innebär att man **leds av Anden** som visar vad man skall be för! Du får liksom en inre visshet om vad du skall be för. Du blir en mellanhand mellan Anden och den sjuke.

Sann förbön bygger alltid på Guds kärlek genom den som ber för en annan.

Du kan läsa om förbön i Rom. 8:26-27. Vers 26 säger att vi inte vet vad vi skall be för, men att Anden ber.

Det innebär att be likt Guds vilja och sinne. Du känner liksom Guds hjärtslag när DU ber profetiskt.

✓ Profetisk Rådgivning/ Vägledning

Här kommer då visdomens ord, och kunskapens ord in i bilden liksom att skilja mellan Andar in som en tung del. Ordspr. 9:1, 24:2-3 talar om att bygga Guds hus.

Jesaja talar om att vi inte skall döma efter vad vi ser eller hör utan låta Herren visa oss genom visdomens ord och kunskapens ord (Jes.11:2-3). Viktigt vi tar till oss det!

I Jesaja 45:11 läser vi att rådgivning är förslag, planering, överläggning och syfte.

Vi får också lite vägledning i ordet i Ordspr. 15:22 som också talar om dessa element.

I helandesammanhang och troligen också i själavården kan profetiska inslag vara en stor tillgång.

✓ Profetisk tillbedjan / Lovsång

Vad är profetisk tillbedjan eller Profetisk lovsång?

Jag uppfattar det vara en ny ”sång” inspirerad av DHA. Också profetiska ord som framförs genom sångens uttryckssätt. Vi vet att sång kan beröra fler sinnen än tal oftast gör. Speciellt Psaltaren innehåller mycket av profetiska tilltal genom sången. (Ps. 33:3, Ps. 40:3, Upp. 21:22, Upp. 22:17, Ps. 98:1 med flera Bibelcitater.)

I 2 Kung. 3:14-19, 1 Krön.13:14-17 och Apg. 15:16 frigörs den profetiska dimensionen!

I 1 Krön. 25:1-3 läser vi att de uppmanas profetera med harpa, cymbaler och andra instrument. **En profetisk sång aktiveras genom PROFETIANS ANDE! (1 Sam. 10:10).**

I 2 Kung. 3:15 läser vi att musikinstrument ingår.

Profetisk sång förekommer i Bibeln:

- I befrielsesammanhang Ps.18:49-50
- Förbön för sjuka Ps. 103:3
- Ånger Ps. 25:7
- Andlig strid / Kamp Ps. 68:12
- Upprättelse Ps. 51:12

✓ Profetiska dans

När jag besökte kyrkor i Östafrika såg jag en hel del dansinslag där. En pastor hade iakttagit jag inte deltog i dansen så han frågade mig om vi inte dansar inför Gud i mitt land? När jag sa det är ovanligt, frågade han mig ”Är ni inte glada över Guds närvaro och frälsningen då?”

Vi kan läsa en hel del om dans inför Gud i speciellt GT. 1 Sam. 6:14-16, 1 Krön. 15:29, Psalm 30:11, Jeremia 31:4, Esra 3:10-13, Psalm 149:6-9 med rätt många flera Bibelställen.

Så nog hör dans hemma i kyrkans sfär. Men här handlar det ju om profetisk dans säger du?

Dans är EN DEL I DYRKAN AV GUD och sätter oss fria, Joh. 8:36, Gal. 5:1.

Profetisk dans är ett VAPEN mot fienden. 5 Mos. 26:7. Psalm 149:6-9.

Profetisk dans är Bibliskt (Psalm 30:11, Predikaren 3.4).

1 Kor 14:3 nämns samma syften som för profetiskt tal.

I Afrika var det mest som långdans, hela kyrkan dansade, oftast dansade kvinnor och män var för sig. Som två ormar av långdans genom kyrkan, under höga rop och ljud. Det var smittsamt, så jag provade jag också, under de andras ljudliga tillrop.

Vi läser i Bibeln om olika typer av dans:

- Segerdans (Luk. 15:25 och 1 Sam. 18:6).
- "Kraftdans" (2 Sam.6:14)
- "Stridsdans" (Josua 10:24-25, Psalm 144:1, Psalm 149:6-9 och Rom. 16:20)

I Psalm 30:11 läser vi om något som kallas "rund-dans"- I 1 Krön. 15:29 beskrivs dansen som hoppa, stampa och virvla omkring!

✓ Profetiskt drama eller konst

Guds budskap kan delas på annat sätt än genom tal. Vi läser i Jeremia 27:1-3 om hur han fick Guds uppdrag att tillverka och ta på ett ok, för att visa kungarna i grannfolken detta. SÅ kom profeten Hananja och tog av oket, och bröt sönder det, och sa: Så säger Herren, *även jag vill bryta sänder det ok som Nebukadnessar av Babylon satt på grannfolkens axlar*". Jer. 28:10-17.

På liknande sätt visas också vad Guds skall göra inför folket, genom att låta profeten visa det på gatorna inför allt folket, genom att se Jesaja vandra omkring naken. Jesaja 20:1-6.

Två tydliga profetiska budskap ovan, som kungörs inte genom tal, utan genom "drama" där kan vi ofta nå längre! Vi vet att ta del av ett dramatiserat budskap ofta kan påverka starkare än enbart tal. Profetisk aktivitet kan också vara att göra budskapet synligt på andra sätt, som t.ex. viftande med skyltar eller flaggor. OAS-rörelsen brukar ofta använda flaggor med symboler för Kristus eller hans makt, som en profetisk demonstration.

Övningar

På Jesu tid lärde man sig på Judiskt vis, dvs genom att följa någon och se och prova själv. Man var en gesäll som följde en mästare, för att ta ord från vår svenska historia. Det grekiska sättet var att lära in allt teoretiskt och sedan skulle man pröva.

Helt klart är att ÖVNING GER FÄRDIGHET! Vi blir inte fullärda direkt, att fungera i Profetia tar ofta många år. Men låt Dig inte skrämmas av det, det visar mer på att det är dags att börja färden NU! Du försöker ta Dig an en uppgift i veckan, vill Du gå fortare fram så gör det. **När du börjar den här färden skall Du veta att Du möter inre hinder, men du kommer att förändras.** Hur? Steg för steg, så brukar det gå till! Känns någon uppgift svår för Dig, så hoppa över den tills vidare.



1. Gå in i Din kammare, en lugn och tyst plats och där ber Du Herren ge dig ett ord för den här veckan. Kanske uppfattar Du ordet i ditt inre, ett ord som du aldrig tänkt om dig själv.

Syftet med övningen är att lära dig LYSSNA, LYSSNA INÅT, men också öka din andliga känslighet.

2. Be DHA visa dig ett kort Bibelavsnitt som du läser, med eftertanke. Du ber DHA visa dig meningen med texten. Nya vinklingar som du inte sett förut. Så läser du sakta igen texten under bön. Be DHA visa dig hur det berör dig själv. När du fått ordet låt det styra ditt liv den dagen.

3. Be DHA om ett kort ord till en vän på sociala medier. Dela sedan ordet till denne, och be sedan för vederbörande under några dagar, du ber för den du delat ordet med.

4. Var i tillbedjan inför Herren i 10-15 minuter. Be sedan DHA visa dig en bild eller en vision som rör ditt eget liv. När Du erhållit bilden /Händelsen ber du om tolkningen av bilden. Övningen hjälper dig skärpa sin inre syn.

5. Be DHA visa Dig något i ditt liv som du behöver bearbeta, eller bli befriad från.

6. Be och fråga DHA att visa vilka andliga gåvor Han vill du skall fungera i, i Ditt liv!

7. Be DHA att ge dig något kunskapens ord du kan dela till någon du möter rätt ofta. På jobbet eller på annan plats. Kunskapens ord öppnar ofta dörrar för samtal med din nästa.

8. Be DHA att ge dig ett ord av BEKRÄFTELSE till någon. Kanske i kyrkan, vän eller någon på sociala medier. Dela ordet av bekräftelse och säg till denne att Du fått ett ord för henne/honom. Fråga sedan om det stämmer på vederbörandes liv och situation.

Känn Dig inte pressad, men vill Du växa i profetia, så måste Du nog påbörja färd. Första steget är alltid svårast! Men vägen innebär många steg. Dina steg är en del i att ”visa Din längtan” inför Herren, som ser Dig.

Guds välsignelse följer Dig på Din upptäcktsfärd! Den som söker, Han finner, och för den som klappar på skall det vara upplåtet! Jag uppfattar ordet som ett LÖFTE!

Litteraturförslag: (Kopiera länkarna och klistra in i din sökmotor).

- En äldre upplaga av *"Growing in the Prophetic"* **finns att ladda ner helt gratis** Amerikansk storsäljare om det profetiska livet! **Mike Bickle, Charisma House, över 240 sidor på engelska.** I dag såld i nivån över 250.000 ex.
https://www.charismamag.com/images/stories/pdfs/Bickle_Growing-Prophetic.pdf

Jag nämner nedan några bra böcker på engelska som du kan köpa via Adlibris.se, Amazon.com eller Amazon.se

- Larry Randolph, *User friendly Prophecy*, utgiven 1998 www.destinyimage.com
- Rick Joyner, *The Prophetic Ministry* utgiven av Morningstar Publications.
www.morningstarministries.org
- Cindy Jacobs, *The Voice of God*, utgiven 2016, Chosen Minnesota.
www.chosenbooks.com
- Kimberly Hargraves, *School of Prophetes*, utgiven 2017, Rejoice Essential Publishing,
www.repblishing.org
- Steve Thomppson, *You may all prophecy*, utgiven 2008, www.morningstarministries.org
- Ernest B, Gentile, *Your sons & Daughters shall prophecy*, utgiven 1999,
www.chosenbooks.com

På svenska är det tunt med bra böcker kring Profetia, men på den amerikanska marknaden finns åtskilliga riktigt bra undervisning att ta del av.

Lyssna till "Samtal kring den profetiska tjänsten" (ca 40-45 min/avsnitt).

Kyrkoherde Hans Wolfbrandt och prästen Karin "Linus" Malmström på Youtube – Lysekils kyrka (De är också med i ledningen för NEW WINE).

- Del 1 <https://www.youtube.com/watch?v=7KpKencM3PE&t=179s>
- Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=_24p7yelx2I&t=1291s
- Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=Ju_kKHAr5G4&t=31s
- Del 4 <https://www.youtube.com/watch?v=rAQxVFQuxek&t=20s>
- Del 5 <https://www.youtube.com/watch?v=fP9DacjfzGY&t=40s>
- Del 6 <https://www.youtube.com/watch?v=aUaTd3spMOM&t=940s>